

Postzegel
mag maar
hoef niet

Stichting Ambassadors Ministries Missions
Antwoordnummer 2027
1430 VB AALSMEER



SAMENWERKING IN INDIA

Ambassadors Ministries Missions werkt in India samen met de organisatie 'Jesus Grace Association'. Deze plaatselijke organisatie is opgericht door pastor N.D.G. Paul. Pastor Paul zet zich al 25 jaar in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de arme bevolking en voor de opvang van weduwen, wees- en arme kinderen in Draksharama, een plaats in Oost India.

CONTACTGEGEVENS

St. Ambassadors Ministries Missions

Bezoekadres: Uiterweg 7
1431 AA Aalsmeer
Postadres: Postbus 331
1430 AH Aalsmeer
Telefoonnummer: 0297 348649
Emailadres: info@ambasmin.org
Website: www.ambasmin.org

Rekeningnummer: 572.43.63

ANBI erkend
KvK: 34300958



'Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
weduwen en wezen bijstaan in hun nood...' Jak. 1:27



DE WEDUWEN IN INDIA

WEDUWEN

Vrouwen in India verkeren nog altijd in een ondergeschikte positie. Dat geldt zeker voor weduwen. Volgens de traditie zou een goede echtgenote nooit weduwe worden, omdat ze haar man simpelweg nooit alleen zal laten, ook niet in de dood. Een vrouw die door leeft na de dood van haar man wordt daarom gezien als de brengster van ongeluk. Ze heeft gefaald, wordt verstoten door de familie en door de samenleving, is nergens meer goed voor. Ze komt op straat terecht, slaapt onder plastic of in een hutje. Ze moet overleven met vrijwel niets, is letterlijk onaanraakbaar geworden; ze is als het ware een levende dode. Miljoenen weduwen wachten zo op hun dood. Ze zijn een vloek geworden voor de samenleving van India. Velen kiezen voor zelfmoord, velen kiezen om te wonen in de stad van de weduwen Varanasi; een sociaal doodvonnis.

HELPEN

Als Ambassadors Ministries Missions willen we hulp bieden aan deze weduwen. We hebben zelf mogen zien hoe groot de nood is. Weduwen die in deze mensonterende omstandigheden in kleine hutjes moeten leven. Vanuit bewogenheid en op grond van onze Bijbelse opdracht willen wij deze weduwen helpen.

TOT NU TOE BEREIKT

Na een bouwtraject van ruim één jaar hebben we op 20 januari 2010 een weduwenhuis geopend waar 80 weduwen een warm thuis hebben gevonden. Deze weduwen worden naast onderdak ook voorzien van maaltijden, kleding, verzorgingsmiddelen en medische zorg.

VISIE

Onze visie is echter veel groter dan alleen deze 80 weduwen namelijk; wij willen in de komende jaren 500 weduwen helpen. Ook dit willen we doen via Pastor Paul. Hij heeft een netwerk dat bestaat uit 50 voorgangers in de omgeving van Draksharama. Zij zijn allen bereid de zorg van 10 weduwen op zich te nemen. Op deze manier worden levens van 500 weduwen in India waardevol. Ze hebben daar recht op.

HOE KUNT U HELPEN?

U kunt helpen door een weduwe te 'adopteren'. Door middel van sponsoring van € 20,- per maand, 65 cent per dag, kunt u één weduwe een nieuw waardevol leven geven.

U kunt natuurlijk ook met een ander bedrag het project maandelijks of eenmalig ondersteunen.

MACHTIGINGSKAART

Ja, ik geef hierbij Stichting Ambassadors Ministries Missions toestemming om het aangekruiste bedrag van mijn rekening te schrijven.

- Ik ondersteun een weduwe in India voor € 20,- per maand
- Ik ondersteun een weduwe in India voor € _____ per maand
- Ik geef een eenmalige gift van € _____

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____
Plaats : _____
Telefoon : _____
Email : _____

Rekeningnummer : _____
Datum : _____

Handtekening: _____

