

TOT BESLUIT.

Hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van onze reis door het kerkdorp Onstwedde. Ons swien was op de terugreis aanmerkelijk rustiger dan op de heenweg, zodat we zonder problemen veilig zijn thuisgekomen. En nou maar afwachten of d'r wat van komt.

Mogelijk hebt U kritische opmerkingen gemaakt tijdens het lezen van ons reisverslag. Het kan zijn, dat U voor U belangrijke dingen hebt gemist in het verhaal. In dat geval kunnen wij U nog een belangrijk advies geven. Schrijf alles zo uitgebreid mogelijk op en geef het ons. Wij zullen ervoor zorgen, dat het bij de juiste instanties komt. De voorbereidings-commissie voor „Onstwedde 1200” heeft het dan bij voorbaat al een stuk gemakkelijker.

„DIE ONS VERBETEREN EN ZULLEN ONS NIET KRENKEN!”