

„Wat is 't al loat! 't Begunt al te schemern. De zonne stait al achter 't Hommesbos. En wat hê we 'n honger kreeg'n. Zult de koantjes al op 't vuur stoan?" We zetten de pas d'r in! Richting 't Wold. Het kerkhof laten we links liggen. „'t Nieuwe kerkhof" noemen de Onswedders dit, hoewel het omstreeks 1886 aangelegd is. Verder maar weer! Een eindje verder zien we deze molen. Wat jammer eigenlijk dat geen enkele molen bewaard gebleven is.....

De molen aan de Dorpsstraat werd in 1895 gebouwd voor Jan Bruines Wubs (Jan Broens). De familie Wubs had eerst de molen aan de Luringstraat gehad, maar deze later verkocht aan Reint Hilgenga. De afgebeelde molen werd gebouwd door een molenmaker uit Wedderveer, die Siefken heette. Hij was van Duitse afkomst. Om de arbeiders tot harder werken aan te sporen, zei hij zo af en toe: „Er is één die niet hard genoeg werkt, maar ik noem nu nog geen naam!"

Heye Wubs was de laatste molenaar in de Dorpsstraat. De molen werd in 1943 onttakeld. De „oude stomp", die er nu nog staat dient als opslagruimte. Tussen twee haakjes. Vindt U ook niet dat deze boontjes er erg mooi bijstaan?

158



159