

Graag hadden we hier een foto gehad van een volksfeest, zoals de ingezetenen van de Holte, dat in het verleden op grandioze wijze organiseerden in „Vos zien gruine kaamp” (tegenover het oude tolhuis). Een dergelijke foto stond ons echter niet ter beschikking en daarom laten we U kennis maken met de ‚bouwstenen’ van de Holter gemeenschap: de schooljeugd. Het kiekje dateert uit 1936/'37.

Op de bovenste rij, als steeds v.l.n.r.: Alkie Orsel, Willem Tammes, Geertje Smid, Gepke Scheper, Eltjo Scheper, Harm Scheper. 2e rij: Jan Orsel, Geert Lutjeboer, Remke Lutjeboer, Roelf Nomden, Henderik Pruim, Jacob Pruim. 3e rij: Juffrouw Muntinga, Hiske Raveling, Jan Raveling, Berendina Raveling, Lukje Orsel, Trien Orsel, Aukje Tipker, Meester Dost, Janna Scheper, Willem Scheper, Harm Scheper, Jan Smid, Geesje Smid, Fennie Smid, Meester De Boer, Juffrouw Dost, Gepke Tammes. 4e rij: Geert Luchtenberg, Aaltje Luchtenberg, Berend Luchtenberg, Jan Luchtenberg, Jan Meesters, Adrian Meesters, Ruth Tipker, Herman Dost (bij meester Dost op schoot), Nomko Nomden, Grietje Nomden, Jantje Nomden, Wubbe Nomden, Berend Tipker, Ernestus Smid, Wubbe Smid, Geert Luchtenberg, Elsje Luchtenberg, Annie Luchtenberg, Bientje Brands, Henderik Prins.

156



157