

11 oktober 1957: 't Is feest op de 2e Barlage. Na jarenlang overlast te hebben ondervonden van zand en modder, wanneer men naar Onstwedde of Vlagtwedde wilde, kan vandaag de nieuwe, verharde weg van Barlage tot Kopstukken in gebruik worden genomen. En niet een of andere hoge meneer, maar de 91-jarige Jozef Mestemaker uit Kopstukken, - die 't langst de ellendige toestand van voorheen heeft meegemaakt, - mag de schaar van het kussen pakken, dat Stientje Erents hem voorhoudt. Met een wijds gebaar knipt hij de nieuwe verbinding open. Burgemeester Knottnerus en een hele groep Barlagers/Onstwedders kijken belangstellend toe. Kent U ze nog? Berend Wilzing, Jan Hidde Sterenberg, Wubbe Hilvert Wilts, Roelf Meijer, Jan Eerents (van Kopstukken).

De brug over het zgn. 'Weenderwiekje', waar we ons hier bevinden, is intussen al verdwenen. Aan het Onstwedder einde van de Barlage geven Meentje en Jan Geert Sterenberg een serenade op hun accordeons om de vreugde nog iets meer te accentueren. Daarna gaat het naar „Het Tehuis" in de Dorpsstraat. Nog even napraten en 'n klein feestborreltje „nuttigen". Omdat wij toch net in de buurt zijn, gaan we ook maar even mee. . . .

150



151