

Daar hebben we dan de muziekvereniging in volle glorie. Het fotoschip van List lag weer eens in de haven en „Soli Deo Gloria” (= God alleen zij de eer) moest ‚op petret’. Het is winter 1922. We zullen U met de leden van de vereniging bekend maken. Van links naar rechts kijken ons aan, op de bovenste rij: 1 Jan Lantinga, 2 Wubbe Komies, 3 Albert Kruize, 4 Jan Hidding, 5 Engel Kruize (zou hij werkelijk blazen of alleen maar doen alsof?) 6 Harm Huisman. Op de 2e rij: 1 Harm Kruize, 2 Boelen Frouws, 3 Aike Smit, 4 H. van der Heide, 5 Nanne Huitsing, 6 Albert Kruiter, 7 Hilvert Kruize, 8 Hendrik Huls. Zittend op de 3e rij: 1 Egbert Egberts, 2 Jan Migchels, 3 Directeur Groeneveld, 4 H. J. Boelens, 5 Harm Bessebinders. Voor de kleine trom op de grond zit tenslotte nog Roelf Draadjer.

Een jaarlijks terugkerend evenement voor S.D.G. was het bezoek aan het muziekfeest in Ter Apel op Hemelvaartsdag of Koninginnedag. Harm Kruize wist trouwens te vertellen, dat hij zich nou niet altijd zo verschrikkelijk gelukkig voelde tijdens de fietstocht daarheen. Hij was de man van de grote trom en hij moest ‚het ding’ het hele eind op de nek met zich meetorsen. . . . Goeie ouwe tijd?

134



135