

„Goindag jongs! Ook eev'n in 't dörp kiek'n?" „Ook goindag. Joa, wie hebb'n ons swien net noar Pluuster henbrocht en nô wol we nog eev'n in 't dörp rondkiek'n. 'n Mooi rad hest doar weer moakt Oaldrik. 'n Knap stukkie waark, heur!" „Joa knap, hê? Moar hai is kepot. 'k Zol d'r net mit noa de smid hen veur wat, reperoasie aan 't iesderwaark".

Zo ontmoeten we omstreeks 1911 voor Draadjer's stelmakerij aan de Havenstraat v.l.n.r.: Aaldrik Draadjer - later stelmaker in Veele - grootmoeder Wea Mulder-Venema met op de arm Hendrik, daarnaast Roelof en Steven Draadjer en tenslotte werknemer Jan Koopman uit het Drentse Vries.

Vader Gerhardus Draadjer ontbreekt op deze foto: hij ligt met longontsteking te bed. De Draadjers (Gerhardus en Steven en Geert) vormen één van de vijf stelmaker-families die Onstwedde in de periode 1910 tot plm. 1965 heeft gekend. In dit ambacht waren ook werkzaam de generaties: Jacob-Jan Wilts; Elzo, Wubbe en Berend Hut; Hendrik Wilts (ging ca. 1915 over op galanterieën), Geert (kuiper)- Jan en Derk (wagenmakers)- Harm Wubs. De stelmakerij van Draadjer dateert van 1835 en is daarmee waarschijnlijk de oudste van de vijf; in elk geval heeft ze 't het langst uitgehouden. Steven oefent als ruim 70-jarige z'n handwerk nog altijd uit.

124



125