

Daar hebben we verdraaid de hele familie Kruise voor hun huis aan de Kerklaan, omstreeks 1920. Rechts op de achtergrond kunnen we nog juist de ‚bansterdeuren‘ van de voormalige Hervormde boerderij-pastorie zien. De Kruise's woonden dus als het ware letterlijk in de schaduw van de juffertoren, en je zou haast zeggen, dat kerk en toren de familie Kruise hebben beïnvloed. Hoe dan? Wel, dat zullen we U vertellen, maar laten we de familie eerst even voorstellen. V.l.n.r. zien we: Harm Kruise, Albert Kruise, moeder Louise Kruise-Prins en vader Jan Kruise. Vader Jan was voor hij in 1870 werd opgeroepen om dienst te doen bij de nationale militie, een tijdlang knecht en koetsier bij de dominee. Daarna was hij ruim 50 jaar lang koster-klokluider-voorzanger in de kerk; de oudste inwoners van Onstwedde - en die zijn in de 90 - kunnen zich Jan niet anders herinneren dan als koster. Zoon Harm volgde z'n vader in 1929 op en zette door tot 1964. Toen ging hij op 72-jarige leeftijd (!! ) ook maar eens van zijn pensioen genieten. Zoon Albert tenslotte was, na 19 jaar als reserve dienst te hebben gedaan, gedurende een periode van liefst 38 jaar (1932—1970), de vaste organist in de Hervormde kerk. Een boek over het leven van de Kruise's zou zonder twijfel „In de ban van de Juffer“ hebben geheeten.

114



115