

Maar zo kan diezelfde Hervormde School aan de Havenstraat er ook uit zien! Zo'n tien jaar later (1918/'19). Natuurlijk ligt het mee aan de kwaliteit van de foto, dat het hele gebouw er hier een heel stuk 'lieflijker' uitziet, maar ook de entourage werkt hier aanmerkelijk positiever: wat boompjes, een pittoresk weggetje, enkele kinderen in vlotte, frisse kledij. U zult ze misschien niet zo vlug herkennen en daarom helpen we maar even. V.l.n.r. ziet U: Riekie Nijhoff, Sientje Nijhoff (van de toenmalige bovenmeester), Albertje Bleker en in het karretje de tweeling Rixte en Gepke Gelling (van de smid op de hoek). De tweeling hoopt dit jaar trouwens 62 te worden. . . . Rechts naast de school staat de bakkerij van Van der Veen. Toen deze ging rentenieren en 't pand Havenstraat 1 liet bouwen, werd Flip van Dam z'n opvolger als bakker. Links zien we dan nog een stukje van het hekwerk, dat de boerderij van Albert Schuring omgeeft.

De Hervormde School. Vele hoofden hebben er de scepter gezwaaid. Kent U ze nog? B. Jonkers (1892—1907), J. van Binsbergen (1907—1910), A. H. Nijhoff (1910—1920), G. J. Huetink (1920—1932), J. Bokma (1932—1952), C. Andringa (1952—1973), en sindsdien A. B. Buss.

Precies in het centrum van de foto zien we nog eens de gedenksteen, die we al bij de vorige foto noemden. Onvermeld bleef echter de bovenste zin, die weliswaar op vele Christelijke scholen voorkomt, maar z'n inhoud nog steeds niet verloren heeft: „De vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap.”

106



107