

„Genog proot, Harm! Wie will'n nog eevm achter de keunegin aan. Wie zoll'n zegg'n: „Blijf gij hier met het zwijn, terwijl wij verder gaan”.

Met gezwinde spoed haasten wij ons weer naar het Loug. En daar staat ook deze school. De Hervormde school in Onstwedde bestond in elk geval al in 1710; zo worden wij gewaar uit archiefstukken van de Ned. Herv. Kerk. Natuurlijk kunnen wij geen foto tonen uit die tijd, maar de foto die U hiernaast ziet afgebeeld is toch ook al oud: hij dateert uit 1908. De school had toen net een „grote beurt” ondergaan, getuige de steen die in de voormuur is ingemetseld: „Deze school is vernieuwd in 1906. Het bestuur: O. A. Maarsingh, G. N. Bruining en E. Weidner Pred”.

Links van de school staat het huis van de bovenmeester, toentertijd meester van Binsbergen. U ziet de heer en mevrouw van Binsbergen aan weerszijden van de deur. In 1909 werd een nieuwe hoofdenwoning gebouwd tegenover de school. Nu wordt deze woning bewoond door dokter Mepelink.

In 1929/'30 werd er rigoreus verbouwd, omdat het aantal leerlingen te groot werd voor de bestaande huisvesting. De bestaande 6 lokalen werden veranderd in 4 grotere en er werden 3 nieuwe bijgebouwd. Gelukkig kon je nu ook binnen blijven, als je „naar achteren” wilde. De „hoeskes” achter de school verdwenen en maakten plaats voor moderne toiletten. Als we heel eerlijk zijn, begrijpen we door dit plaatje wel een klein beetje, dat sommige kinderen de school ervaren als een gevangenis. . . . .

104



105