

Als we ons swien bij de beer in het hok hebben, gaan we met Harm Lutjeboer naar de voorkamer waar zijn vrouw Hillegien al enkele glaasjes heeft klaar gezet. Harm vertelt over de beer en zijn prestaties. Daarna beginnen wij over de plaatselijke cowboy Jan Thools (Jan Scholten). Nu, daarover kan Harm wel wat vertellen. Hij heeft er zelfs nog een foto van. In 1903 was Thools 25 jaar „kouheer” geweest bij Albert en Derk Huitsing aan de Brink, althans volgens de Huitsings. 's Morgens geboden ze Jan naar café Wiechers aan de Straatweg te gaan. Toen hij daar kwam, had men een nieuw kostuum, een nieuw hoedje en nieuwe schoenen voor hem. Ook kon er wel een borrel af. Ieder die hem kende, kwam hem gelukwensen, en er werd uitbundig feest gevierd. Een familielid van de Huitsings, J. H. Snelter uit Wedderveer, maakte deze foto waarop de volgende personen te herkennen zijn: Meester Jurjen Dijkhuis (links te paard), achter de jongen met de stok schilder Jan Huisman, Engel Lammers, Evert Bröring (bijgenaamd Snitje). Boven Engel Lammers staat meester D. Heis. De jongen met de fiets is Jans Huitsing. De vrouwen links vooraan zijn Jantje Holtjer-Prins en Janna Louwdijk-in 't Hout, Hanna Timmer met twee kinderen van Ds. R. Brouwer: Christina en Geertje. Jan werd op de „immewoagen” van Harm Bakker het hele dorp en alle buurtschappen rondgereden, terwijl men een lied zong dat door de meesters Heis en Dijkhuis gemaakt was. Voor het hotel van Bots had men in de tuin - zie bladz. 81 en 83 - een grote luchtschommel geplaatst, die 's middags totaal vernield was. Maar daar heeft Jan niets van gezien.

