

„Dat smerige, gammele rötswien! Blief stoan doe kreng! Och, grote grutt'n, nou löpt e ons natuurlijk ook nog 't schoolplein mit aal dei U.L.O.-bigg'n op. Hé mien jong, dou 't hek gaauw dicht!" Zo rennen we scheldend en hijgend achter onze veestapel aan. „Nog eev'n en hai zit mit baaide veurpoten in kamnet", gromt Kloas. (D.w.z. dat we hem gaan slachten, omdat hij ons teveel inspanningen kost).

Daar hebben we dus de Chr. U.L.O. van Onstwedde, gebouwd in 1922. De school begon eigenlijk al in 1921, maar toen was dit gebouw aan de Luringstraat nog niet klaar. Meester Pesman en meester Groen moesten zich eerst een jaar redden in de Openbare school op de Brink. De U.L.O. in Onstwedde bleek bestaansrecht te hebben. Dat was weliswaar in die beginjaren nog niet overduidelijk, maar sinds de 2e Wereldoorlog ging het toch vrij snel crescendo. In 1945 zo'n 90 leerlingen, in '56 ca. 110, in '66 160 en in '76 ruim 210. In 1962 was de school op de foto dan ook te klein geworden en men verhuisde naar een nieuwe 6-klassige school aan de Boslaan. In de hoofdenwoning naast de school, - „Acacia", vanwege de acacia's rondom -, woonden achtereenvolgens: C. Pesman, D. Hageman, H. S. de Wit, P. Vegter, P. Cnossen en W. Oldehinkel.

„Dou joen best jonges, wie mout'n achter 't swien heer"
(N.B. Deze foto dateert uit 1933 - '34).

90

