

U had vanzelfsprekend op de naastliggende pagina een foto verwacht van de oude Harm Lutjeboer of van zijn woning. Dat was immers het doel van onze swiene-tocht en we waren zo goed als gearriveerd. Maar wat is er gebeurd? We schamen ons haast 't te zeggen: het swien is er opnieuw tussenuit geknepen. Toen we de Luringstraat zouden oversteken, werd ons varken plotseling weer bevangen door de jonkheid zijner jaren en luid krijsend rende hij de Luringstraat in. Er zit voor ons weinig anders op dan er maar weer eens achteraan te sjouwen.

We gaan nu richting Huttenstreek. Op deze foto zien we de weg, die later de Luringstraat zou worden. Deze straat is in 1938 genoemd naar Harm Luring, die van 5 januari 1915 tot 3 september 1931 wethouder en verder ook nog vele jaren gemeenteraadslid geweest is.

De molen op deze foto, waarvan de restanten in 1976 gesloopt zijn, werd indertijd gebouwd door Jan Bruine Wubs („Jan Broens"). Hij was getrouwd met Jantien Schreuder. In latere jaren waren achtereenvolgens molenaar: Reint Hilgenga, Lourens Vredevoogd, Roelof Flokstra, N. G. te Velde en tenslotte Kars Kuiper. Vanaf '26 was de molen echter al onttakeld.

Het huisje links weten de meesten zich nog wel te herinneren: „het hoeske van Slagter". In de tijd, dat dit plaatje werd geschoten, woonden daar ‚Snieder' (= kleermaker) Veen, z'n vrouw Engeltje en zoon Reindert.

86



87