

Bij Bondshotel „Westerwoldia“ aan de Dorpsstraat heeft men bezoek gehad van drie heren, die hier trots naast hun rijwielen poseren voor de fotograaf. Deze heren zijn v.l.n.r.: ?, Jan Kruiter, Berend Eefsting. Achter het tafeltje zitten Hendrik de Vries en zijn vrouw Grietje de Vries-de Groot. Daarnaast twee serveersters.

Dit hotel met „Doorreed en Stalling“ (zie het bordje bovenaan de muur) heeft verscheidene eigenaren gehad. De eersten waren Bart de Roos, H. de Roos en de heer Wiechers. In 1910, het jaar waarin deze foto werd gemaakt, was H. de Vries eigenaar. Later nam diens zoon Hendrikus de zaak over.

In 1951 kocht de Nederlands Hervormde kerk dit etablissement om het te gebruiken als jeugdgebouw. Jan Wakker was beheerder tot 1957 en hij werd opgevolgd door Harm Wubs, die deze functie tot 1962 bekleedde en toen verhuisde naar Stadskanaal, waar hij zijn oude beroep van bakker weer opnam.

Toen werd het Bosschers' warenhuis en nu mag H. Boels zich eigenaar noemen.

76



77