

We stelden zoëven al vast, dat 't bij de familie Heikens vaak erg gezellig toeging en daarom blijven we nog even plakken. Een klein harinkje wil er altijd wel in en zo'n reis met een swien gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Zeg nou zelf !

Luud Heikens kan trouwens ook over moeilijke reizen meepraten. De auto links, van het merk Kolibrie, wordt door hem als taxi gebruikt. En wat voor een! Als hij met het voertuig moet uitrukken, dient eerst gecontroleerd te worden of de wind niet te sterk is. Als die namelijk te erg tegen is, kan de Kolibrie het, geladen met passagiers, niet trekken . . .

Naast dit motorische „wonder” staan v.l.n.r. Luud Heikens, z'n vrouw Tjaardina, zoon Jan (garage), Anna Hanker en Albert Lantinga - later chauffeur bij Heikens' Busonderneming - bij de motor.

Anna is een meisje uit Wenen. Door de slechte voedselsituatie in Oostenrijk na de 1e Wereldoorlog heeft zij haar land tijdelijk moeten verlaten. Zoals zij in Onstwedde - als één van de plm. 30 - werd opgenomen bij de fam. Heikens, kwam haar zus Theresia bij de fam. Jan Kruize (koster) terecht. Theresia (Trees) leerde Onstwedde nog veel beter kennen: zij trouwde in 1928 met Albert Kruize, de organist. Vele jaren dreven zij een kruidenierswinkeltje achter de rijwielzaak van Luud Heikens.

68



69