

De eerste Wanderer-„stoomfietsen” in Onstwedde!! Harm Bruining (links op de A 1190) en Luud Heikens (rechts op de A 1191) hebben er elk één en ze tonen hun nieuwe aanwinst vol trots aan „den volke”. In welk jaar dat nu precies geweest is, hebben we niet kunnen achterhalen. 't Moet in elk geval voor 1916 geweest zijn.

We bevinden ons voor het woongedeelte van Luud Heikens z'n fietsenmakerij. Daar heersten toentertijd heel andere toestanden dan tegenwoordig in werkplaatsen, waar men rijwielen herstelt. Toen kon je er ook bier, haring, drop en chocola krijgen; 't waren oorden, waar je altijd gezelligheid kon vinden. De groep op de foto zou je enige stamgasten in Heikens' gezelligheidshuis kunnen noemen. We stellen ze allemaal even aan U voor, v.l.n.r. op de motor dus Harm Bruining, daarnaast Jan Wubs (ook al een Jan Wubs, die een been verloren had, net als één van z'n naamgenoten in later jaren), Talina Bouwland, Hilvert Waarsing, Derk Wubs Gzn., Jan Wubs Gzn., Gerard Mulder (reiziger in fietsen), Jan Scholtens, Tjaardina Heikens-Kruize en Luud Heikens.

66



67