

We passeren de grootste boerderij van de Dorpsstraat. Deze werd in het jaar 1822 gebouwd voor de heer Nanne Roelfs Besselingh. Daarvoor stond er ook al een boerderij uit de zeventiende eeuw, die echter door hooibroei verloren ging. De afgebeelde boerderij, die in de loop der jaren nogal wat veranderingen heeft ondergaan, is met leem gemetseld en met kalk gevoegd. Op de voorgevel bevond zich een muuranker met Franse lelies. De boerderij werd, naar de bewoners, wel „het Besselingh” genoemd. De naam Besselingh komt reeds in 1657 voor. Dan wordt namelijk een akker bouwland verkocht, „grenzende ten noorden aan Besselingh”.

De weiden achter deze boerderij werden „tuinen” genoemd. „Tuin” betekent oorspronkelijk „omheining, omheinde ruimte”. Zo komt de Tuinlaan aan zijn naam.

Op deze foto uit 1919 zien we v.l.n.r.: de dienstmeid Fennechien Scholtens, Nanne Huiges, Jan Huiges, moeder H. Huiges-Schuring met Rikste Huiges op de arm, het kindermisje Jantje Kruijer, Albert, Geert, Abel Huiges en Mejuffrouw Grietje Buseman, een nicht die waarschijnlijk een dag op visite was.

Deze boerderij, nu bewoond door de fam. M. Leffers, heeft stellig cultuurhistorische waarde en 't is daarom te hopen, dat hij nog lang voor het nageslacht bewaard mag blijven.

64



65