

Op de onderste foto zien we de Dorpsstraat met in de verte het zgn. „Schrievershoes”. Waarschijnlijk heeft daar eertijds iemand gewoond, die zoiets als gemeente-sekretaris was. Later stond dit huis bekend onder de naam „Jeudenhoes”. Het huis werd toen bewoond door Samuel, Jacob, Abraham en Schoantje Meijer. Ze waren alle vier ongetrouwd.

In de zomer van 1941 is dit huis afgebrand. Doordat de zgn. „dokken” wegwaaiden en op andere huizen terecht kwamen, brandden nog twee huizen af. Ook het huis van Geert en Hilke Scholten, die woonden op de plaats, waar nu de Chr. M.A.V.O. staat. Geert Scholten stond te kijken bij de brand op de hoek, toen men hem kwam vertellen, dat zijn eigen huis eveneens in lichterlaaie stond.

De bovenste foto toont de Luringstraat met de oudste woningwetwoningen ter plaatse.

Links zien we het plein van de Christelijke U.L.O.-school. In het huis links woonde destijds meester J. Groen. De U.L.O. had in die '20-er jaren trouwens nog maar twee leerkrachten. De leerlingen kwamen ook toen al uit de hele omtrek naar Onstwedde.

