

Wij, Pait en Kloas, kijken nog eens om. Wat is de Dorpsstraat toch mooi! Deze foto uit 1908 moge dan een wat somber beeld geven, er is weer heel wat te zien.

Naast de boerderij rechts, zien we de stelmakerij van Elze Hut. Een gedeelte hiervan werd in 1962 afgebroken.

Helemaal links woont - tot omstreeks 1930 - de familie Cohen. Cohen is een oud-koloniaal, d.w.z. dat hij in dienst geweest is van het Nederlands-Indische leger (K.N.I.L.). Hij noemt zich ook wel „Sannie in de ketel”. Zijn vrouw heet Betje Franken. Ze zijn orthodoxe joden.

Naast Cohen en Betje, zoals ze meestal genoemd worden, wonen Hendrik en Antje Moorlag, die handelen in manufacturen.

Cohen! Een kleurrijke figuur moet het geweest zijn. Wie van de oude Onstwedders kent niet meer het lied, dat op de wijze van „Wie in januari geboren is . . .” enz. over Cohen gezongen werd? Weet U 't nog? „Wel was guster-oavond zo verdwoald? Cohen! In 't ainzoam veld en zo verhoald? Cohen! Zai hebb'n hom vonnen op 't Fiöderdiek. Doar lag d'ol jeude in modder en sliet. Cohen, Cohen, Cohen, enz. enz.”.

52



*Groet uit Onstwedde*

53