

In 1907 is de Gereformeerde meisjesvereniging in Onstwedde opgericht. 't Is nu 1932 en dus is er alle reden een feest te organiseren. En natuurlijk moet de club dan..... juist, op de foto!! Wij laten ons swien even wat grazen - wroeten als U dat liever hebt - aan de kant van de weg en nemen een (bescheiden) kijkje. Oei, oei!! kijk eens aan: 47 dames van rond de 20 jaar bijeen..... Met een bleu blosje op de wangen, komen we een stapje dichterbij. „Hartelijk gefeliciteerd”, prevelen we, „mogen wij.....” „Nee, dat mogen jullie niet, dat doen we zelf wel”, antwoordt Henkie Boels (nu mevr. Oosterveld) ad rem. „Van links naar rechts stellen zich voor op de bovenste rij: M. de Groot, H. Wind, H. Wever, L. Scholtens, B. Wind, A. Veldhuis, W. Luring, G. Huiges. Op de 2e rij van boven: A. Kruize, W. Moorlag, J. Hensens, B. Wubs, S. Wubs, T. Lukens, W. Veldhuis, A. Wever, H. Dijk. Op de 3e rij: F. Vredevoogd, T. Drenth, M. Wever, T. Wilts, J. Wubs, C. Wilts, G. Huisman, A. Huisman, A. Bodewitz, M. Kuiper, J. Wubs. Op de 4e rij: Z. Wubs, G. Hensens, L. Kuiper, M. Bleker, M. Haan, A. Drenth, leidster A. P. C. Huisman, F. Huisman, G. Frouws, H. Scholtens, N. Huiting. Zittend op de onderste rij: S. Huiting, A. Drenth, A. Bruining, H. Boels, R. Gelling, G. Gelling, H. Gelling, M. Huisman.” „Dank U wel, juffrouw Boels”. Wij gaan af.....

44



45