

De Afgescheiden Gereformeerde Gemeente in Onstwedde werd gesticht op 16 juli 1835. Tot 1842 moest zij zich redden zonder dominee. In dat jaar nam Ds. B. Amsing het beroep naar Onstwedde aan en op 5 juni kon ook het eerste kerkgebouw worden ingewijd. Dat eerste bedehuis van de Gereformeerden was gebouwd op een stuk grond in de Hörn, dat voor f 700.— was gekocht van Geert Jans Meesters. In 1843 waren er voldoende geldmiddelen om naast de kerk een pastorie te kunnen laten bouwen.

Eind 1869 besloot de kerkeraad, dat de Gereformeerde kerk meer centraal moest komen te staan. Het oude gebouw in de Hörn werd afgebroken en aan de Straatweg (= de Dorpsstraat) herbouwd. Als nieuw element verees een toren met een luidklok. Tevens werd een nieuwe pastorie gebouwd. De 'Cocksens' konden trots zijn.

De eerste kosteres was Janke Luthen, die voor haar werkzaamheden een beloning van f 8.— per jaar ontving(!).

De foto geeft een beeld van de situatie omstreeks 1908. Voor de pastorie staat het gezin van Ds. R. Brouwer, die van 13 juli 1902—3 juli 1910 predikant te Onstwedde was.

38



39