

Ons swien ziet een oude kennis! Bij het huis van Joh. Huitzing graast de „sikke” van Meeme Wever. We laten ze samen een ogenblik rustig knorren en mekkeren en bepalen ons tot de woonstede van de Huitzings. De witte boerderij zoals U die hier ziet is afgebroken in het jaar 1939. Toen werd het huidige pand Brink 3 gebouwd. De grote lindeboom rechts van de woning staat er vandaag de dag nog. De huidige bewoner van de boerderij Brink 5 staat op deze foto met zijn vader Jans Huitsing midden op de Brink. Indertijd werd die boerderij bewoond door zijn grootvader en naamgenoot Derk Huitsing. Op de achtergrond zien we verder de Openbare Lagere School. Het huis ernaast, dat nu bewoond wordt door de familie Huiting was vroeger de hoofdenwoning. De openbare school ging na het vertrek van juffrouw Meijer meer en meer achteruit. Toen meester D. Heis met pensioen ging zou het zelfs een éénmannschool worden. Dat ging niet door. Hoofdmeester Riekels werd overgeplaatst naar de Openbare Lagere School van Alteveer, waar hij tot aan zijn pensioen heeft gestaan. De leerlingen die nog over waren gingen merendeels over naar de Hervormde school.

26



27