

Ons swien wordt nu toch werkelijk balorig. Het ontglipt ons voor de tweede keer en rent schreeuwend het erf, rechts op de voorgrond, van timmerman Geert Haan op. We hebben inmiddels al heel wat bekijks gekregen, zoals U ziet. Toch blijft men maar liever op veilige afstand: „Safety first”, ook in 1934! De schare nieuwsgierigen staat voor het huis, dat werd gebouwd door Aike Hids, die er ook lange tijd woonde. De laatste decennia was er de praktijk van de plaatselijke veearts gevestigd.

Op het terrein er tegenover stond in vroeger tijd de grote boerderij van de fam. Harm Bruining, kunstmesthandelaar (zie ook bladz. 139). Nu staat daar de woning van Anne Bakker en Grietje Bruining.

Bij nader inzien blijkt de pauze, waartoe ons swien ons genoodzaakt heeft, toch zo gek nog niet, want Haan's echtgenote, Aaltje Haan-Beikes, drijft in het linker-voorstuk van hun woning - nu bewoond door N. Huiges - een sigarenwinkel. Ze verkoopt ons graag een goede sigaar voor 3 cent 't stuk. Dat kan er nog net af, want we zitten per slot van rekening midden in de crisis-jaren. En we moeten het dekgeld ook nog betalen . . .

18



Groeten uit Onstwedde

19