

We beginnen onze tocht dus in Veenhuizen, een streek die een eeuw geleden - net als de rest van Westerwolde - nog grote stukken woeste heide- en veengrond kende.

In het jaar 1913 is de landontginning daar in volle gang. Achter de boerderij van Folkert Hensens zien we vijf stoere werkers-op-de-schop staan. V.l.n.r. maken we kennis met Hendrik Knolhoff, Fokko Meijer, Martinus Twickler, Johannes Twickler en Jacob Potze.

Geert Bruggers, die naast de Gereformeerde kerk woonde, was eigenaar van de grond en hij was degene, die opdracht gaf dit veengebied te ontginnen. Het vijftal op de foto heeft dit werk aangenomen voor twee cent per verwerkte kruiwagen; dat hield in, dat er ongeveer f 1,50 per dag werd verdiend. En dat was, volgens zeggen, in die tijd een heel aardig bedrag.

10

