

We lopen nog wat dichtër naar de kerk. Het is zonder meer een bouwwerk, dat je boeit, al was het alleen maar door die massieve Juffertoren. Ziet U trouwens hoe de kerkklok hier nog **in** het galmgat aan de noordzijde (= voorzijde) hangt? Er bestaan zelfs verhalen, dat in oude tijden in alle vier de galmgaten een klok gehangen moet hebben. Niet voor niets vielen, behalve Onstwedde, ook Veenhuizen, Holte, Höfte, Wessinghuizen, Ter Wupping, Smeerling en Ellersinghuizen onder de zgn. 'Clockenslagh Onstwedde'. In de jaren 1928—1930 onderging de kerk een grondige restauratiebeurt; voor het eerst met rijkssubsidie. De noordzijde, die tot dan alleen uit muur bestond, kreeg toen o.a. een viertal spitsboogvensters. Links zien we de oude pastorie. Een reusachtig huis was het met 3 grote kamers, een serre, een studeerkamer, drie grote, lange en hoge gangen, een eet- en een waskeuken en 2 wc's. Boven waren 5 grote slaapkamers, een badkamer en 2 zolderruimtes. En dan praten we nog niet eens over het schuurgedeelte, want de dominee was er ook nog een beetje boer bij. Een huis om in te verdwalen! De man op het kerkpad zou Jan Kruize kunnen zijn. Mogelijk is hij net even naar 't postkantoor geweest voor de preciese tijd, om de torenklok daarmee gelijk te zetten.

116



117