

Wie ziet ons gestuntel hoofdschuddend aan? Het is Harm Lutjeboer, bijgenaamd Pluuster. Waarom kent jong en oud deze krasse oude baas (jaargang 1888) onder de naam Pluuster? Zijn vader Harm Engel Lutjeboer was net als deze Harm in latere tijden, veel in de velden rondom Onstwedde, Vlagtwedde, 't Hebrecht richting Neu-England (onder Neurhede) te vinden.

Toen Hillegien Lutjeboer-Huiting het leven had geschonken aan haar zevende telg was vader Harm Engel niet aanwezig. Het borelingske werd aangegeven door oom Klaas Huiting. Het weer was nogal slecht, „pluusterg weer” zegt men in Onstwedde. Toen moet Klaas gezegd hebben: „Hai is in pluuster geboorn en 't zel ook wol 'n Pluuster (= iemand met een onstuimig karakter) bliev'n.

Hij heeft gelijk gehad, want deze man heeft de grenswachten heel wat werk bezorgd.

Onze Harm Lutjeboer was namelijk naast keuterboer (nomen est omen), petroleumventer, - op de foto zien we hem aan de Beukenweg bezig met zijn kannen - berenhouder (familietraditie) èn smokkelaar. Dit laatste bracht hem omstreeks 1918 voor de rechter. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan het smokkelen van „foezel” of „sprit”, varkens en nog veel meer. Hij werd zelfs voor een half jaar uitgewezen. Dat wil zeggen dat hij zich in het Groningse land en een gedeelte van Drenthe niet meer mocht vertonen. Hij zal het inderdaad wel bont gemaakt hebben want oudere inwoners van Askendörp kunnen zich de oude Lütkeboer nog vrij goed herinneren.

