

Een eindje verder, schuin tegenover het „Schrievers- of Jeudenhoes”, staat de Gereformeerde Lagere School. In 1931, toen deze foto gemaakt werd, was Dirk Abraham Koebrugge hoofd der school. We zien hem op het schoolpad, links.

De Gereformeerde schoolvereniging werd op 8 maart 1910 opgericht. De tweemansschool werd in mei 1912 geopend, nadat de meesters Koebrugge en Kuiper eerst veertien dagen les hadden gegeven in de wagenschuur op het erf van Jan Huiges (zie bladz. 65). Per augustus 1912 werd ook jufvrouw E. E. Mooibroek benoemd.

Koebrugge, die onderwijzer aan de Hervormde Lagere School was geweest, werd het eerste hoofd en bleef dat tot 1936. Hij woonde links van de school in een woning, die gekocht werd van fietsenmaker-smid Jan Muntinga, die trouwens ook nog postbode en boer was.

M. Walsweer was de eerste bewoner van de nieuwe hoofdenwoning, die in 1936 werd gebouwd. Later waren Hoofd der School: D. Douwes, Joh. Oosterheert en nu G. Renkema.

In 1973 werd de oude school afgebroken en verrees op deze plaats de supermarkt van B. Halmingh. Aan de Landlaan kwam een nieuwe, nu Christelijk Nationale, school. En die school ziet er wel heel anders uit als de school, die Kloas en Pait indertijd in Veenhuizen bezochten!! Maar laten we daarover niet beginnen. „Wieder”

58



59