

„Goeiedag manluu! Eev'm mit swien op pad? Moak ons d'r aandere gain swieneboudel van heur, want wie hebt dit stôkje van de Dörpsstroate net schoon.....” Als echte Onstwedders begroeten ons Albert Hidding Jzn. (Lutje Albert) en Habbo Warntjes, omstreeks het jaar 1960. Echte Onstwedders, ja. Of kent U het verhaal niet van Luud Heikens z'n eekhoornhokje? Moet U horen:

Luud had een hok naast het huis met twee eekhoorns erin. Er bovenop had hij een levensgrote (namaak)-mannenfiguur, zo'n soort Michelin-pop. Op een avond passeren Willem Scheper en Geert Streun het hok op weg naar familie in Kopstukken. Ze groeten het manneke op het hok keurig in de veronderstelling, dat het een echte kerel is. Als er echter niets wordt teruggezegd, zegt Willem: „Hoal die man stil Geert. Hai komt nich oet Onstwedde, want hai groet ja hailendal nich!”

Wij willen niet in dezelfde fout vervallen en blijven dus even staan praten bij onze nijvere gemeentewerkers. Habbo is een zeer kundig mollenvanger. Hij weet precies de tijden, waarop de mollen gaan wroeten en weet ze dan handig uit de grond te wippen. Elk ingeleverd mollehuideke levert ook nog een paar stuiver op. En dat is leuk meegenomen.

56



ONSTWEDDE, Dorpstraat

57