

Een foto van de bekende driesprong Dorpsstraat-Havenstraat-Brink. Dit panorama werd in 1954 genomen vanaf de toren van de Gereformeerde kerk.

We zien de Hervormde kerk, de Hervormde school, met daarnaast - haast weggekropen tussen de bomen - de woning van Harm Stratingh. Oorspronkelijk was dit een boerderij; er stond vroeger een schuur achter, die na stormschade is afgebroken. Het boerenbedrijf leverde blijkbaar echter niet genoeg op - iets, dat we bij vele boerenbedrijfjes opmerkten - want in het voorhuis bevond zich een „jachtwaide" (= café).

Dit historische pand is 12 jaar lang gemeentehuis geweest van de voormalige gemeente Onstwedde. Op 27 september 1851 werd hier de eerste raadsvergadering gehouden en tot 1863 bleef het bestuurscentrum van de gemeente. Toen werd het gemeentehuis overgeplaatst naar Stadskanaal. Achter de bakkerij van Van Dam zien we de boerderij, die bekend stond onder de naam Poaterbörg of Koaterbörg. De eerste naam dateert misschien uit de zestiende eeuw. De naam werd veranderd toen de Poaterbörg bewoond werd door Kloas ter Borg(h); op z'n Onstwedders: K(oa)ter-Börg(h). Dat het hier zeer beslist om een erg oud „hoesstee" ging, bewijzen wel de ongeveer 30 zilveren munten uit de zeventiende eeuw, die gevonden werden bij het afbreken van het huis in 1956. Volgens oude verhalen moet er een onderaardse verbinding zijn geweest van dit huis met de kerk. Bewijzen daarvan zijn echter nooit geleverd.

28



29