

We zijn nu in het centrum van het „Loug”, op de Brink. In oude tijden werd zo'n brink in het dorp o.a. gebruikt als nachtweide voor het vee (koeien of schapen). Overdag was de koeheer of de scheper dan met die dieren in „de maarke”. Misschien is het omheinde stukje groenland van Abel Huiges nog een herinnering aan die tijd. Tegen het hekwerk van die omheining staan de „pui pillen” van Juffrouw Meijer (midden), onderwijzeres aan de Openbare Lagere School (helemaal rechts). Deze school werd in 1925/'26 opgeheven wegens gebrek aan leerlingen: er waren nog maar 7 over!

Toen deze foto werd gemaakt - omstreeks 1903 - was meester A. K. Riekels hoofd der school en D. Heis onderwijzer. Laatstgenoemde woonde aan de Kerklaan met zijn moeder, die in de voorkamer een kruidenierswinkeltje had.

Links ziet U het huis, waarin Jan Wubs later zijn stelmakersbedrijf uitoefende en op de achtergrond staan het huis van Harm Stratingh en 't oude postkantoor (van Pieter Mulder), waarnaast de boerderijen van Albert en Derk Huitzing.

In later jaren was de brink eigendom van Geert Maarsingh. Doordat het agrarische gebruik ervan doorging, bood hij dikwijls een rommelige aanblik. In de '60-er jaren verkocht Maarsingh z'n grond aan de gemeente, die er sierbeplanting op aanbracht.

24



25